



31.10.15 - יח' בחשוון תשע"ו



להורי גן רימון שלום וברכה !

השבוע בגן נמשיך לעסוק בנושא "הגינה", במסגרתו הכרנו שתילי ירקות, זרעים, פקעות, נבטים וצמחים שונים, הילדים התנסו בתהליך ההנבטה והנביטו זרעים שונים על סוגי מצע שונה, בחצר הגן שתלנו זרעי פלפל וזרעי שעועית, פקעות בצל ופקעות נרקיסים ואת הבטטות שכבר השרשנו בגן, השבוע נמשיך להעשיר את גינת הגן ונקים גינת תבלינים וגינת פרחים .
נפעל, נרחיב ונעשיר את התעניינות הילדים בעולם הצומח.
בטיולי בוקר נמשיך לעקוב מקרוב אחר שינויים החלים בטבע ובצומח. נטייל בגינות השונות ברחבי הקיבוץ
נשיר שירים, נדקלם דקלומים ונספר סיפורים בנושא הגינה, נלמד ונכיר את כלי הגינה, בסדנה ניצור ירקות מחומרים שונים ובטכניקות מגוונות כמו: צביעה, מריחת פלסטלינה, פיסול בחומר ובפלסטלינה, הדבקה, מחזור גרוטאות ועוד.
נספר את: אליעזר והגזר, זרע של צנונית, גן ירק מפלסטלינה, מרק דלעת, חתונה בגינה ועוד
פורייה הספרנית נפרדה השבוע מהילדים- היא ביקשה לצאת לחופשה ולא תמשיך איתנו- מערכת החינוך מחפשת חוג אחר שיהווה תחליף.
השבוע הורים פנו אליי ועדכנו אותי בכך שילדיהם נדבקו בכינים- אני מבקשת מכם לבדוק את ראשי הילדים ולטפל בהתאם.
השבוע קיבלנו את הספר הראשון מספריית הפיג'מה-"הבלגן שלי" מאת טל ניצן, הילדים יקבלו את הספר לביתם לאחר שנקריא ונפעל איתם בגן.
תודה לסבתא חנה- סבתא של נועם סלומון על צלחת ירקות מרהיבה שהיא פיסלה ושלחה לגן
הוספתי אלבומי תמונות חדשים באתר של רימיני, אין בכוונתי להציף את רשימת התפוצה בטלפון לכן אני מעלה את תמונות הילדים לאתר, שלחתי לכם בעבר קישור- הורה שמתקשה יכול לפנות אליי ואדריך אותו

בברכת שבוע טוב צוות גן רימון: יעל שחורי, מור אידן, דנה יפרח, בתיה לידג'י, עדן דהן

